



# Witte Kerk Naarden

## Zondag 14 januari 2024

Tweede zondag na epifanie

Voorganger: ds. Marnix van der Sijs  
Organist: Wybe Kooijmans

### 'Open in ons de poorten van uw Koninkrijk'

Orgelspel

#### Voorbereiding

Welkom door de ouderling van dienst

Ontsteken van de kaarsen

*(allen gaan staan)*

Psalm 96 vers 1 en 3

Inleiding op een korte stilte

Groet, bemoediging en drempelgebed:

V: Vrede zij u allen

**A: De wéreld zij vrede!**

V: Onze hulp is de naam van de Eeuwige

**A: die hemel en aarde gemaakt heeft**

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid

**A: die niet loslaat het werk van Zijn handen**

V: God, als het leven moeilijk is,

als we bang zijn dat het nooit meer goed komt met deze wereld,  
laten er dan mensen zijn die blijven geloven en vertrouwen.

**A: Laat ons zulke mensen zijn,**

**die vertrouwen op U en uw toekomst, amen.**

*(wij nemen plaats)*

Lied 527 vers 1, 2, 3, 4 en 5

#### Dienst van het Woord

Zondagsgebed

Zingen: een hertaling van Psalm 46 door Sytze de Vries.

Lezing Marcus 1: 14 en 15

Nadat Johannes gevangengenomen was, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat Hij zei: 'De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.' ©NBV21

Preek, gevolgd door een korte stilte

Zingen uit Taizé: The Kingdom of God

(vertaling: Het Koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Kom Heer, en open in ons de poorten van uw Koninkrijk)

### **Gebeden en gaven**

Mededelingen uit de gemeente

Aandacht voor de collecten bij de uitgang  
of via de GIVT of kerk-app

25% Kerk, 25% Diaconie

50% is bestemd voor Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat

Info: [www.kerkinactie.protestantsekerk.nl](http://www.kerkinactie.protestantsekerk.nl)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed

*De kinderen komen terug uit de nevendienst*

Gezamenlijk gebeden 'Onze Vader'

Zingen 'Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede'

### **Zending en zegen**

Zegen, met gezongen 'Amen'

Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee en limonade te drinken. U bent van harte uitgenodigd.



**GIVT**

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



## Activiteiten komende tijd

Woensdag 17, 24 en 31 januari

### **Dichter bij dichters**

Tijd & locatie: 20.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan

Wilt u zich wel even aanmelden, in verband met de organisatie? Jan Peter en Marty Schouten tel. 035-6948871 email:schoutenjanpeter@gmail.com

Donderdag 18 januari

### **Zinspiratie bijeenkomst CCIV**

Thema: Wat is het goede leven ?

Spreker: Jelle van Baardewijk:

Tijd & locatie: 20.00 uur, Lutherse kerk, Mecklenburglaan 50-52

Aanmelden is verplicht.

### **Een kwartier stilte voor vrede in Israël en Palestina**

In samenwerking met de parochie organiseert de PG Naarden op zaterdag 'Een kwartier stilte voor vrede in Israël en Palestina,' om 11.00 uur, in de **Vituskerk aan de Turfpoortstraat**.

We scharen ons rond het licht van een kaars om stil te staan bij de terreur, het onrecht en het oorlogsgeweld in Israël, Palestina en Gaza. Kom in de kring!

## Komende zondag

21 januari

**Witte Kerk - 10.30 uur**

Voorganger: ds. Marnix van der Sijs

Website: [www.pkn-naarden.nl](http://www.pkn-naarden.nl)



A logo featuring a simple orange stick figure with a smiling face. Below the figure, the text 'Kinderen in nood!' is written in a large, black, cursive font.

Warme kleding, schoenen en dekens gezocht!  
Help!

De kledingdepots in Oekraïne zijn leeg. Vanuit Oekraïne hebben we een noodkreet ontvangen: de winter staat voor de deur en de kledingdepots zijn leeg.

### **Grote vraag naar 'Winterse' producten**

Het is van levensbelang dat de depots zo snel mogelijk gevuld worden met warme winterkleding, schoenen, dekens en slaapzakken voor zowel kinderen als volwassenen. Daarnaast is er dringend behoefte aan kaarsen, incontinentiemateriaal, luiers en accessoires zoals sjaals, sokken, mutsen en wanten.

### **Roep ook vrienden, familie en buren op!**

Omdat de nood hoog is hopen we op een grote inbreng. Dus kijk eens goed in uw kledingkast welke kleding u niet meer draagt. We willen u daarom oproepen om ook buiten uw eigen kledingkast te zoeken.

### **Inbrengen goederen**

U kunt uw goederen inbrengen op ons inzamelpunt aan De Peppels 74 in Bussum. Op woensdag van 10:30 uur tot 15:00 uur en op donderdagmiddag en vrijdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur staan onze vrijwilligers klaar om uw hulpgoederen aan te nemen. Ook staat daar buiten een CONTAINER waar u buiten deze tijden uw kleding / goederen in zakken kunt deponeren. Deze container wordt regelmatig geleegd.

[www.kindereninnood.nl](http://www.kindereninnood.nl)

**Neem uw goederen zondag 21 en 28 januari mee naar de Witte Kerk.  
De diaconie zorgt dat alles op de juiste plaats komt.**